

Enkele reis Dachau

priester & predikant op hetzelfde spoor

28 januari tot en met 31 maart 2008



Häftling 30492



Häftling 30493

het verzetsverhaal van de
gereformeerde dominee Kapteyn en
pater Brandsma en
hun diepe vriendschap in het concentratiekamp

St. Nationaal Monument Kamp Amerfoort
Appelweg 3
3832 RK Leusden
T. 033 - 4613129
www.kampamersfoort.nl



met medewerking van het
Titus Brandsmamuseum
Grote Dijkacker 11
8701 KV Bolsward
T. 0515 - 581799
www.titusbrandsmamuseum.nl



Openingstijden: Ma t/m vr van 09.00 - 17.00 uur (niet op za, zo en feestdagen)

Enkele reis Dachau.

Priester & Predikant op hetzelfde spoor.

Na de Duitse inval worden geleidelijk de ware bedoelingen van de Nazi's merkbaar. Veel organisaties en individuen verzetten zich hiertegen, sommigen fysiek en met geweld, anderen juist door middel van het woord. Ook de kerken en kerkgenootschappen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele predikanten en priesters geven via kerkbladen, in verenigingen en besturen, preken en lezingen duidelijk aan waar de grens ligt. Velen van hen worden opgepakt, sommigen gaan zelfs op transport naar een gevangenkamp.

Begin april 1942 ontmoeten de Groningse gereformeerde predikant Jo Kapteyn en de Nijmeegse professor pater Titus Brandsma O.Carm. elkaar als gevangene in Kamp Amersfoort. Beiden hebben zich vanuit hun verschillende traditie bestuurlijk en verbaal verzet tegen de wandaden van de Duitse bezetter. Kapteyn preekte zondags betekenisvol voor zijn gemeente en kwam op voor de vrijheid van het gereformeerde onderwijs, Brandsma was voorman van de katholieke scholenbond en steunde de katholieke dagbladen tegen de NSB. In het strafkamp overbruggen zij de grote verschillen, die in de verzuilde samenleving van hun tijd zo normaal zijn. Zij vinden in elkaar in gebed en diepe gesprekken en worden vrienden. Een hernieuwd weezien vindt plaats in de gevangenis van Kleef. Samen maken zij – geboeid aan elkaar – de lange treinreis naar Dachau en vinden daar kort na elkaar hun eind. Zo fungeren Brandsma en Kapteyn als metafoor voor de Nederlandse geestelijken in verzet.

Enkele reis Dachau.

Priester & Predikant op hetzelfde spoor.

Na de Duitse inval worden geleidelijk de ware bedoelingen van de Nazi's merkbaar. Veel organisaties en individuen verzetten zich hiertegen, sommigen fysiek en met geweld, anderen juist door middel van het woord. Ook de kerken en kerkgenootschappen nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Enkele predikanten en priesters geven via kerkbladen, in verenigingen en besturen, preken en lezingen duidelijk aan waar de grens ligt. Velen van hen worden opgepakt, sommigen gaan zelfs op transport naar een gevangenkamp.

Begin april 1942 ontmoeten de Groningse gereformeerde predikant Jo Kapteyn en de Nijmeegse professor pater Titus Brandsma O.Carm. elkaar als gevangene in Kamp Amersfoort. Beiden hebben zich vanuit hun verschillende traditie bestuurlijk en verbaal verzet tegen de wandaden van de Duitse bezetter.



Kapteyn preekte zondags betekenisvol voor zijn gemeente en kwam op voor de vrijheid van het gereformeerde onderwijs, Brandsma was voorman van de katholieke scholenbond en steunde de katholieke dagbladen tegen de NSB. In het strafkamp overbruggen zij de grote verschillen, die in de verzuilde samenleving van hun tijd zo normaal zijn. Zij vinden in elkaar in gebed en diepe gesprekken en worden vrienden. Een hernieuwd weerzien vindt plaats in de gevangenis van Kleef. Samen maken zij – geboeid aan elkaar – de lange treinreis naar Dachau en vinden daar kort na elkaar hun eind. Zo fungeren Brandsma en Kapteyn als metafoor voor de Nederlandse geestelijken in verzet.